

Hjemmebyggede huse

Betragter du sydkysten af Stige Ø Nord, får du hurtigt øje på ca. 30 små hjemmebyggede huse. De bruges som private fritidshuse og kaldes til daglig Sorthusene. De er bygget af en blandet gruppe af fiskere, jægere og forhenværende værftsarbejdere fra Lindø.

Husene består af genbrugsmaterialer som tjærepap og drivtømmer, som er drevet forbi på kanalen.



Primitive forhold

Det første hus blev bygget i begyndelsen af 1900-tallet, og siden voksede kolonien støt. Efter 1945 var der bolig-nød i Odense, og flere par besluttede at slå sig ned i Sorthusene.

Omgivelserne var spartanske. Der var hverken indlagt vand eller elektrisk lys. Drikkevand måtte hentes i mælke-junger på den anden side af kanalen.

Tøjvask fandt sted i tønder med op-samlet regnvand, og i stedet for at have køleskabe gravede beboerne huller i jorden, som de fyldte med isblokke. Ikke desto mindre boede et af parrene fast i Sorthusene fra 1945 og helt frem til 1967 og fik tre børn undervejs.

Saneringen i 1967

I begyndelsen af 1960erne var antallet af Sorthuse nået op over 70. På dette tidspunkt var der voksende utilfredshed med kolonien i Odense Kommune, hvor myndighederne helst så dem fjernet pga. brandfaren og de dårlige sanitære forhold.

I 1966 blev det derfor forbudt at bo fast i husene. Alle de fastboende beboere fik til-

budt lejligheder inde i byen, og halvdelen af husene blev revet ned året efter – til glæde for nogen af beboerne men frustration for de fleste.

Siden har Odense Havnevæsen lejet resten af husene ud til fritidsbrug til en Jagt- og Fiske-riforening, som blev stiftet til samme formål af husenes brugere. Kort tid efter saneringen

fik de en ny og ikke særligt populær nabo i form af den nye losseplads og de stadigt voksende affaldsdynger, som begyndte at tårne sig op. Lossepladsens medarbejdere og Sorthusenes brugere havde dog ingen problemer med hinanden. Hvis der blæste affald over til Sorthusene, kom medarbejderne på besøg for at rydde op.

